

## Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar zit er weer op. Het was weer een mooi schooljaar met diverse hoogtepunten. We kijken terug op een jaar met goede resultaten, een lichte groei in het aantal leerlingen, de start van de voorschool in school, leuke uitstapjes en activiteiten, succesvolle talentmiddagen en een emotioneel einde van het jaar. Gisteren stond namelijk in het teken van afscheid. Afscheid van negen kinderen die de basisschool gaan verlaten om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken. Mika Elling, Wesley Heine, Sem van der Laan, Bas Lijnkamp, Romy Muskee en Tabitha Zeeman gaan naar Carmel College en Keano Harmers (groep 7) gaat naar de Praktijkschool. Dunya Doek en Jasper Louwes gaan naar Esdal Oosterstraat. We wensen deze negen kanjers heel veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs! We gaan ze missen.



Daarnaast moesten we ook afscheid nemen van juf Alie, die al vanaf 1975 in het onderwijs werkt, waarvan de laatste 24 jaar op Op 't Veld. Zij was voor veel kinderen, ouders en collega's een rots in



de branding. Alie kreeg gisteren van veel mensen mooie feedback over haar inzet en hulp als juf. En terecht. Ze heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet voor de kinderen en de

school en heeft ook volop meegedaan met alle nieuwe ontwikkelingen. Daar nemen wij ons petje voor af! Wat gaat Alie gemist worden op Op 't Veld! We hebben gisteren in stijl afscheid van haar genomen. We wensen haar een heerlijk pensioen toe!



## “We doen het samen!”



Alsof dit afscheid nog niet genoeg was moesten we ook afscheid nemen van juf Marieke en juf Hilde.

Juf Hilde werkte dit schooljaar (tijdelijk) elke donderdag op school, vooral in de groepen 5/6 (aan het begin van het schooljaar) en in groep 1/2.

Juf Marieke werkte twee jaar als leerkracht in groep 7/8. Ze heeft in die periode met veel enthousiasme lesgegeven en een leuk contact opgebouwd met kinderen, collega's en ouders. Helaas had Marieke geen vaste aanstelling, dus moest ze plaats maken voor mensen die wel een vaste aanstelling hebben. Gelukkig heeft Marieke inmiddels een vaste aanstelling gekregen en gaat ze na de zomervakantie werken op OBS De Meent in Emmer-Compasuum, in groep 7. We wensen Hilde en Marieke veel succes!

*Tot ziens en veel succes!*



Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

## Kalender

Inmiddels heeft u de papieren kalender ontvangen. Daarin staan heel wat activiteiten vermeld, maar nog niet alles. In het Veldkeetje of op SchouderCom zullen regelmatig nieuwe activiteiten vermeld worden, die u dan zelf in uw kalender kunt bijschrijven. Dat geldt ook voor wijzigingen. Helaas is er al één! Wilt u het volgende zelf aanpassen? **De bibliobus** komt niet meer om de week op woensdag maar **elke donderdagmorgen**, tussen 9.50 uur en 10.45 uur.

## Zomerfeest

Op vrijdag 14 september nodigen we alle ouders/verzorgers, collega's en kinderen uit voor een zomerfeest. Dit jaar heeft het feest een 'western' tintje. Het wordt een gezellig samenzijn om met elkaar kennis te maken en om gezellig met elkaar te kletsen. Uiteraard kunnen de kinderen lekker spelen. Na de zomervakantie ontvangt u meer informatie.



Nu gaan we eerst vakantie vieren. Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe! Op maandag 3 september zien we elkaar weer.



**“We doen het samen!”**